



Bilag A. Bestyrelsens beretning

GENERALFORSAMLING onsdag d. 21. okt 2015

Godt i gang med vinterbadesæson 2015/16 Vi startede for ca. 3 uger siden lørdag d. 3 okt. med dyp, sauna, morgenkaffe og krumme. Vi glemte at synge Elses sang, men ønskede hinanden velkommen igen til sø og sauna.

Bestyrelsen bestående af: Helle Barker, Jytte Bieber, Else Jensen Stephen Wessels, Kirsten Vesterager, Bjarne Frese og Jytte Møller har holdt 4 bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen onsdag d. 22 okt.

Oktober/november 2014 og 2015 januar/marts

Fra januar 2015 har alle medlemmer modtaget referat på mail fra vores bestyrelsesmøder og har således kunnet følge med i stort og småt. Helle Barker og jeg har deltaget i 2 fællesudvalgsmøder, med repræsentanter fra disse klubber: stavgængere, kano/kajak og sejlkлубben. Disse møder handler om økonomi, logistik - samarbejde og hensyn. I klubhuset findes en kalender, hvor man kan se alle aktiviteter f.eks. brooptagning/udlægning, events. I det hele taget vores brug af klubhus og udendørs arealer.

Stephen startede sæsonen med at købe en projektor, på fællesudvalgets vegne, til glæde for alle der vil benytte sig af den. Den holder til i vores fælles lagerum, i skab. I stedet for en stor plastbox, som jeg ønskede, fik vi skabsplads til div. servietter, engangskrus og sprit. Vi skal bare huske at fylde op.

Oktober, eller deromkring skulle jeg som formand klædes på til at bruge min mac-computer så Carsten dukkede op m Stephen. Tak for det. Senere kom Ib Jarle på banen og tak for det. Der blev brugt tid på mig og jeg fornemmede at disse modige mænd heller ikke var helt inde i den verden. Følte mig måske mere klædt af bagefter. Det går ok og sekretær Stephen er en stor hjælp.

5 vikinger tog til Bernau ved Berlin. Her holder søvinterbaderne die Eisheiligen til. Stephen har ved en lørdagskaffekrumme holdt et lille foredrag om det. Bernau kommer på besøg her hos os fra fredag d. 27 nov. (Nøddeknækkeraftenfest) til søndag ved 13.00 -tiden. Der vil komme mere information om festlighederne disse dage. Alle vikinger opfordres til at deltage. F.eks. bestille spisning på kroen til Nøddeknækkeraften.

"Hendes verden": Helle og Ingelis blev interviewet til en udmærket artikel.

"Politiken" har været på besøg. De lavede en række "spot" på en almindelig danskers hverdag/liv (meget arrangeret) Gunver var frisk og stillede op. Det kom der et dejligt billede ud af i Politiken, hvor Gunver står i søvand til livet. Og ja, hvad laver en ganske normal dansker. Hun vinterbader.



Nødebo Vikingerne

December blev en grøn måned. Lidt istapper under brinken, sand på broen, lidt grødis, men ingen brug af øksen.

Gribskov Svømmehal havde inviteret alle der havde lyst, til havbad og saunagus i Tisvilde. Vi var nogle stykker der tog afsted d. 23 dec. og Stephen medbragte vores klubbanner. Der var mødt rigtig mange vinterbadere op. På stranden var der sat små telte m varmeovne og et stortelt med kager og varme drikke. En frisk tur som kan anbefales.

Juleaftensdagsmorgenbadning!!! Traditionen tro. Vi bliver alle nisser denne morgen, med nissehuer af forskellige afskygninger og vi får portvin til næsen og kage på tungen, gys og saunahygge med ønsker på læben om dejlig jul.

Nytårsaftendagsmorgensbadning!!! Boblevand/ saltmandler ved søkanten, alt for sjove hatte m.koldt gys og sauna med bedste ønsker for det nye år.

Vi rundede lige årsskiftet, da det rygtedes at søen var forurennet via åudløbet der ligger tæt på nogle store bassiner m kloakvand. Der sker overløb når, det har regnet massivt og kommunen checker ikke for bakterier ved vores klub, hvor vandet løber ud i søen. Berthel undersøgte sagen. Kort og skidt, Hillerød Kommune anbefaler at der ikke bades efter kraftige regnskyl!!

Skagen: Jytte B berettede.

Vores venskabsklub, Hornbæk Vinterbadelaug ved det salte Øresund kom på besøg lørdag d. 21 februar. Desværre begik jeg, som formand, den fejl at tro saunapladserne ville blive for trang til os alle og derfor blev vores egne medlemmer bedt om at blive væk denne dag. Det sker ikke igen. Stephen blev i øvrigt inviteret til at være dåbsmester, ved en ny ceremoni i Hornbæk. Han var iført snorkel m.m. og det havde været muntert, koldt og vådt.

Når die Eisheiligen, Bernau, kommer i nov., tager vikingerne vores gæster med på tur til Hornbæk, hvor vi dypper m gys og går i sauna, samt indtager kaffe/krumme og en lille en til hals og krop.

Grundtvigs Højskole: Stephen berettede om de to besøg af de ca. 15 studerende hver gang. Som led i "Udendørs liv" skal de lære "koldt vand" at kende.

Vores officielle dato for sæsonafslutning var onsdag d.1 april. Der var store rengøringsdag d. 21 marts. 2 gange om året smøger vi ærmerne op og gør rent i de rum vi bruger. Omklædning, toilet og sauna. Vi får lidt morgenkaffe, går i gang og der er frokost efter arbejds slut. Hermed opfordring til at komme og hjælpe. Spring kaffe og frokost over. Kom bare et par timer. Se doodle, som Stephen er marster for og meld dig. Jo flere hænder jo hurtigere bliver vi færdige.

Pinsedip: Søndag d. 24 maj stod solen op kl. 04.47 og vi var en flok vinterbadere, der trodsede søvnen og iførte os tekstiler (lovbefalet fra 1 april) stående i vand til navlen og skålede i solen skær. Skøn morgenstund i sø og sauna



Nødebo Vikingerne

med livligt selskab.

Nu vil jeg gerne opfordrer jer medlemmer, til at besøge vores hjemmeside nbo.vikingerne.dk, som Hanne Dybro står for med stor ekspertise. Her får du oplysninger og der er et helt galleri med billeder. Helt tilbage fra da Vikingerne blev en forening, takket være vores tidligere formand Jørn Aagaard, som brugte meget tid på at få denne klub op at stå og indføre denne "sport" i Nødebo.

HURRA

okt 2015 v/ Jytte Møller
